

Maarten Oversier schreef 'Bestaansrecht'

De man van 15.000 sessies

In deze column heb ik nog niet eerder aandacht geschonken aan het boek van een andere auteur. Er zijn zoveel boeken verkrijgbaar die heel goed zijn binnen hun eigen domein, dat ik dan elke maand wel een boek zou kunnen bespreken. Maar eens in de zoveel tijd komt er een boek uit dat exceptioneel is. Misschien niet door de manier waarop het geschreven is, maar door de inhoud en vooral de energie die erachter zit. In september komt er zo'n parel uit. Het boek *Bestaansrecht* van Maarten Oversier. >

TEKST: ROBERT BRIDGEMAN



Als je Maarten niet kent, mis je iets in je leven. Ik heb hem leren kennen als een uitmuntend reïncarnatietherapeut en een wijs en waarachtig mens. Maarten is *the real thing*. Zijn indianennaam *Redbone* ontving hij niet zomaar. Maarten is geadopteerd door Iroquois *Grandmother* Sara Smith en de Tolteekse *Grandfather of Grandfathers* Tla-kael. Zijn banden met de oorspronkelijke volkeren gaan zo ver dat Ken Maracle, een *Faithkeeper* van de Iroquois Nation, een voorwoord schreef voor Maartens boek.

25 jaar ervaring

Onlangs vroeg een journalist aan Maarten hoeveel cliëntensessies hij inmiddels achter zich had. Hij pakte zijn archief erbij en in zijn praktijkagenda diepte hij minstens 15.000 sessies op. Vijftienduizend keer is Maarten met mensen de diepte in geweest. Vijftienduizend keer reisde hij mee naar vorige levens. Vijftienduizend keer sprak hij met overleden voorouders die zich ophielden in het bewustzijn van zijn cliënten. En al die sessies samen gaven Maarten een diep inzicht in de werkelijkheid achter het mens zijn. In de reis die de ziel maakt door levens heen. En de realiteit achter klachten en aandoeningen. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. En eindelijk, na meer dan vijftienduizend jaar praktijkervaring, heeft hij al deze kennis en ervaring samengebundeld in een boek dat voor eenieder die er klaar voor is beschikbaar is. Verschillende mensen, zoals spirituele auteurs Susan Smit en Geert Kimpen, tv-kok Herman den Blijker, radio-DJ Giel Beelen en de profeet Marcel Messing (die het tweede voorwoord schreef), schaalden zich achter dit meesterwerk. En dat is niet voor niets. Dit boek heeft de potentie in zich de geschiedenis te veranderen.

Estafetteestokje

Bestaansrecht begint met een brief van de moeder van zangeres Lianne Spaander. Lianne moest geopereerd worden aan een kwaadaardige tumor. Haar moeder schrijft:

'Even een update over Lianne. Er is namelijk een wonder gebeurd. Lianne lag dinsdag op de OK en ze hebben haar eerst voorzichtig opengemaakt om te kijken of de tumor vrij lag om de operatie te starten. We kregen een bericht dat het ongelooflijk is, maar dat er geen tumor was te zien en te voelen. Het bot zag er ook goed uit (...) na overleg besloten ze haar dicht te maken en de operatie te staken.'

Toeval? Een gelukstreffer? In de jaren dat ik Maarten ken, heb ik zelf ervaren dat dit geen toeval is. Inmiddels heb ik



Robert Bridgeman is auteur, reïncarnatietherapeut, documentairemaker en healer. Hij woont en leeft met zijn vrouw en drie jonge zoons in het Terra Nova Center in het zuiden van Frankrijk, midden in het magische Kathareengebied. WWW.BRIDGEMAN.NL & WWW.TERRANOVA.CENTER

al zoveel praktijkvoorbeelden gezien van mensen die, na sessies bij Maarten gevolgd te hebben, geheel, of gedeeltelijk van allerlei aandoeningen genazen, dat het voor mij helder is. Fysieke genezing is nog niet eens het meest magische uit het werk en het boek van deze meester. Want wat is nu eigenlijk de oorzaak van fysieke klachten en aandoeningen? Natuurlijk kun je stellen dat bijvoorbeeld kanker veroorzaakt wordt door zaken als straling, voeding en roken. Maar er zijn ook diepere oorzaken. Neem bijvoorbeeld de rol van de grootouders in ons leven. De meeste mensen weten weinig van hun voorouders. Van vader en moeder vaak nog wel het nodige, maar van ooms, tantes, opa's en oma's weten we meestal niet veel meer dan ons verteld is. Laat staan dat we onze overgrootouders kennen. Terwijl juist veel ziektebeelden, zowel fysiek als mentaal/emotioneel, terug te herleiden zijn naar deze mensen. In *Bestaansrecht* beschrijft Maarten dit met het voorbeeld van het doorgeven van een estafetteestokje. Dit stokje is in deze metafoor de houder van levenservaring. De trauma's, geheimen en pijnstukken van voorouders worden na de dood als een estafetteestokje doorgegeven aan de volgende generaties. Niet om deze te plagen, maar om uiteindelijk toch nog genezing te vinden. Geschiedt deze heelwording niet, dan uit het zich in allerlei aandoeningen. Door in trance te werken met de nazaten van deze voorouders kunnen onherstelbaar geachte aandoeningen op een haast magische manier genezen. Stel je eens voor dat dit besef zou doordringen in de medische wereld en de geestelijke gezondheidszorg. Wat zou de impact daarvan zijn?

Opschudden

Natuurlijk is Maarten niet de enige therapeut die prachtige resultaten neerzet. En zijn methode is niet de enige methode die zo diep gaat. Maar zijn immense ervaring, zijn netwerk en zijn diepe inzichten maken dat deze man met zijn boek de boel zomaar eens flink zou kunnen opschudden. Niet alleen lees je in dit boek alles over de gevolgen van vorige levens en voorouders, ook legt Maarten haarfijn uit wat de duistere krachten achter bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en de Katholieke Kerk tot op de dag van vandaag teweegbrengen. Ook de huidige overgang van de derde naar de vijfde dimensie komt aan bod, vanuit het oogpunt van individuele wedergeboorte. Het corona-verhaal krijgt aandacht vanuit een heel scherpe kijk en een verfrissend perspectief. Je hoeft het niet eens te zijn met alles wat Maarten schrijft (dat ben ik ook niet), maar dit boek kan je in potentie een diep inzicht geven in de werkelijkheid achter de schermen vanuit de ziel gezien. Ik kijk uit naar het interview dat hoofdredacteur Niels Brummelman binnenkort heeft met Maarten. Dit is een boek dat iedereen zou mogen lezen. •

