

Opinie

Spiritualiteit en geld... mag dat wel?

In de loop der jaren heeft lichtwerker Robert Bridgeman met regelmaat kritiek gehad van mensen die vinden dat er geen geld verdiend mag worden met spiritualiteit. Vroeger werd er inderdaad geloofd dat als je een gave had gekregen van God, je die gave gratis en voor niets door moest geven aan andere mensen. Bovendien zou het vragen van geld een negatieve impact op de spirituele gaven zelf hebben. Deze argumenten zijn niet meer van deze tijd, zo betoogt Robert in dit artikel.

TEKST: ROBERT BRIDGEMAN



In 2010 opende ik mijn eerste healing-praktijk vanuit ons toenmalig appartement in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh City (Saigon), waar wij een aantal jaren woonden. Ik begon met energiegenezing en al gauw ontstond er een mooie stroom cliënten. Destijds vroeg ik een bescheiden bedrag voor mijn diensten, zoals dat gaat als je net begint en nog weinig ervaring hebt. Het feit dat ik geld vroeg voor mijn healingwerk irriteerde onze Duitse onderbuurman. Hij was ook healer, vertelde hij, en hij vroeg geen geld. Mensen mochten zelf bepalen wat ze hem betaalden (voor de karmische balans) en zo hoorde het te zijn volgens hem. Sterker nog: als je geld vraagt voor spirituele diensten, nemen je krachten af, aldus mijn Duitse buurman. In eerste

instantie was ik onder de indruk van de man en zijn stelligheid, maar al snel realiseerde ik me dat deze healer er een goedbetaalde baan bij had en dus geen geld *hoefde* te vragen voor zijn healings. In de loop der jaren heb ik met regelmaat kritiek gehad van mensen die vinden dat er geen geld verdiend mag worden met spiritualiteit. Nagenoeg al deze mensen hadden er zelf een baan naast en waren dus geen fulltime healer/teacher/therapeut. Of hun partner verdiende de kost. Tja, dan heb je makkelijk praten. Inmiddels weet ik ook dat mijn Duitse buurman ernaast zat en dat je krachten niet afnemen als je betaald wordt voor je spirituele werk. Die nemen alleen maar toe, is mijn ervaring!

Sociale structuur

Ik begrijp best waar het misverstand vandaan komt. Vroeger werd er geloofd dat als je een gave had gekregen van God, je die gave gratis en voor niets door moest geven aan andere mensen. Maar wat mensen tegenwoordig vergeten, is dat die vroegere healers en mediums onderhouden werden door hun families en gemeenschappen. De sociale structuur was toen heel anders, waardoor zo iemand ook geen geld *hoefde* te verdienen om te kunnen leven. Ook leefden deze mensen vaak in kloosters en centra die bevoorradt werden door de omliggende gemeenschappen en notabelen. Toen ik drie weken in Thailand in een boeddhistisch klooster mediteerde, kwamen elke zondag de rijken uit de omgeving geld brengen. In ruil daarvoor kregen ze privé meditatie-onderricht van de abt. Op deze manier kan spiritualiteit ogenschijnlijk gratis aangeboden worden. Maar als tegenwoordig iemand probeert full-time te leven van donaties voor spiritueel werk, dan zet diegene zich daarmee buiten de maatschappij. Een huur- of koophuis is voor zo iemand ondenkbaar. Elke maand onzekerheid of de boodschappen wel betaald kunnen worden... Welke stabiliteit kan zo iemand zijn of haar kinderen bieden? Daarbij accepteert de belastingdienst een dergelijke levensstijl niet. De enige optie is dan amateur-healer worden door er een baan naast te nemen.

Projectie

Maar waarom zou je? We leven in een andere tijd. De trilling is veel hoger nu. Tegenwoordig zijn het niet meer enkelingen met gaven, maar talloze mensen die ontwaken en spiritueel werk gaan beoefenen. Zij nemen deel aan het economisch verkeer en aan de maatschappij. Sterker nog, hun cliënten komen juist omdat ze een bepaalde achtergrond hebben die ze geloofwaardigheid geeft. Een voormalig advocaat die spiritueel coach wordt, trekt een clientèle aan in juridische kringen waar een op donaties levende coach niet binnen zou komen. Een voormalig radio-dj die spiritueel leraar wordt, trekt met zijn bekendheid enorme groepen mensen en bereikt velen die anders onnodig langer in het duister zouden blijven. Kortom, dat spiritualiteit en geld niet samengaan is een ouderwetse overtuiging die gearhiveerd mag worden. De kritiek uit de hoek van mensen die het zelf niet voor elkaar krijgen van hun spirituele werk te leven, mag verstommen. Geld is energie en spiritualiteit is overvloed. Hoe kun je nu spiritueel ontwikkeld zijn en niet in overvloed leven? Dan blokkeert er ergens iets in je conditionering. En in plaats van die blokkade te projecteren op mensen die daar vrij van zijn en die in wel overvloed leven, kun je beter naar

binnen gaan en je eigen blokkades transformeren. Dan kun jij ook in overvloed leven. Het is je van harte gegund.

Duizendpoten

En als we het dan toch over kritiek hebben... Er valt me nog iets op. De afgelopen jaren is er een nieuw soort spiritueel leraar opgestaan in Nederland. Leraren die een enorm bereik hebben en duizenden of tienduizenden mensen helpen naar een lichter leven. Deze *teachers* zijn duizendpoten. Ze produceren boeken en video's, ze geven online- en offline workshops, trainingen, retraites en opleidingen. Ze inspireren via social media-kanalen en weten grote groepen mensen mee te nemen het licht in. Ik hoor zelf ook bij deze groep en weet als geen ander hoeveel werk, inzet, opoffering en energie het kost om zoveel mensen te dienen. Onlangs reageerde er een man op een van mijn Facebook-advertenties van onze Transformatie-coachopleiding. Hij vond dat er een luchtje aan zat wanneer er zoveel geld gevraagd werd voor spiritueel werk. Ik bekeek zijn profiel en jawel, de man had een baan en was daarnaast amateur-healer. Altijd dezelfde. Toen ik hem erop wees dat onze opleiding in zijn soort één van de laagst geprijste was, werd hij boos. We mochten geen geld vragen. 'Spiritualiteit is geen businessmodel', aldus de man. Toen ik hem vroeg hoe hij het dan zou doen en hoe hij locatiehuur, trainers-fees, cateringkosten, materialen, marketingkosten, administratiekosten en debiteurenbeheer zou bekostigen zonder geld te vragen, had hij geen antwoord meer. En dat snap ik. Je begrijpt pas wat erbij komt kijken om met grote groepen mensen te werken als je het zelf doet. Mijn goede vriend Janosh had onlangs 6.000 inschrijvingen voor zijn webinar. Dat kun je alleen maar stroomlijnen als je, zoals Janosh, een ijzersterke organisatie hebt opgebouwd. Er komt heel veel kijken bij ons vak. En we kunnen alleen enorme groepen mensen bereiken, wat onze zielstaak is, wanneer we het professioneel en goed georganiseerd aanpakken.

Mijn organisatie 'Bridgeman Academy' is een *social entrepreneurship*. Een bedrijf dat niet bestaat om zoveel mogelijk winst te maken, maar om de wereld en de mens verder te helpen. Mensen die niet begrijpen wat daarbij komt kijken, kunnen dat als *commercieel* bestempelen. Maar wat is daar mis mee? Jij en ik weten nu dat spiritualiteit en geld prima samengaan en dat je heel professioneel en commercieel te werk moet gaan om grote groepen mensen te bereiken. Het geld dat je verdient, kun je altijd weer weggeven. En natuurlijk is er niets mis met de healer die het klein aanpakt en klein wil houden. Hoe meer er daarvan zijn, des te beter het is. Ik wens ook jou een leven in overvloed toe. •



Robert Bridgeman is auteur, reïncarnatietherapeut, documentairemaker en healer. Hij woont en leeft met zijn vrouw en drie jonge zoons in het Terra Nova Center in het zuiden van Frankrijk, midden in het magische Katharengedebied. WWW.BRIDGEMAN.NL & WWW.TERRANOVA.CENTER