

De boodschap van de katharen



Tegenwoordig heeft iedereen die het spirituele landschap bewandelt wel een idee van wie ze waren en wat er met ze gebeurd is. Tot diep in de jaren zeventig was hun geschiedenis echter nog een goed bewaard geheim. Zelfs in de streek waar ze leefden - Occitanië in het zuidwesten van Frankrijk - was dit volk nagenoeg onbekend. We hebben het uiteraard over de katharen! Wie waren deze mensen, hoe leefden ze en waar geloofden ze in?

TEKST: ROBERT BRIDGEMAN

In 1975 verscheen het boek *Montaillou* van de hand van de Franse historicus Emmanuel Le Roy. Het boek vertelt over de laatste opleving van de katharen in het jaar 1321 in het bergdorp Montaillou en werd in 1984 in het Nederlands vertaald. Ineens nam de interesse in de katharen exponentieel toe, vooral in Nederland. Talloze geïnteresseerden trokken naar katharenland. De bewoners van Occitanië begrepen de toeristische waarde van de kathaarse geschiedenis en daarom openden zij in de streek tussen (groveweg) Toulouse, Albi, Tarascon, Perpignan en Narbonne talloze musea, verschenen er kaartverkoop-huisjes bij kastelen en grotten en had elk zichzelf respecterend dorp een restaurant of café met een naam zoals *Chez le Cathare*. Tegenwoordig worden er talloze katharenreizen georganiseerd naar het gebied. Opvallend is het aantal Nederlandse groepjes dat de streek doorkruist. De spiritualiteit van de katharen staat daarbij centraal en natuurlijk het gruwelijke einde dat zij kenden door de kruistochten van de Katholieke Kerk en Franse koning. Met het aantal boeken dat in de afgelopen decennia is geschreven over de katharen en hun geschiedenis kun je inmiddels een boekenkast vullen. Van zuiver wetenschappelijke verhandelingen over het verloop van hun geschiedenis tot spirituele boeken waarin de katharen als een

‘Opmerkelijk is dat hun priesterklasse uit zowel mannen als vrouwen bestond’

soort voorlopers van de New Age beweging worden neergezet. Vooral in deze laatste categorie lieten auteurs hun fantasie de vrije loop. De katharen worden omschreven als een zeer spiritueel volk dat in reïncarnatie geloofde, met priesters en priesteressen die aan energiewerk deden en geloofden in een Aquarius-achtige nieuwe tijd. De wetenschappelijke en New Age benaderingen spreken elkaar op talloze punten tegen, wat het niet bepaald makkelijker maakt een beeld te schetsen.

Zuivere kanalen van de Heilige Geest

Toen mijn vrouw en ik in 2018 midden in katharenland het retraitecentrum *Terra Nova* kochten, wist ik nog niet zoveel over de katharen. In 2015 waren we eens drie weken op vakantie geweest in het gebied en hadden we een aantal belangrijke plaatsen uit hun geschiedenis bezocht. Ik had wat boeken over ze gelezen, maar van de hoed en de rand wist ik niet. Ik besloot mijn tijd in katharenland te gebruiken om veldonderzoek te doen naar dit bijzondere volk. Het werd een nieuwe passie. Ik begon mijn vrije uren te besteden aan het bezoeken van beroemde katharenplaatsen als het kasteel Montségur, het dorp Montaillou en de grotten van Ussat. Omdat ik midden in het gebied woonde, leerde ik steeds meer mensen kennen die diep in de kathaarse tradities zaten en me konden vertellen wie deze mensen waren en waar zij voor stonden. Al gauw werd het me duidelijk dat de katharen zichzelf nooit katharen hebben genoemd. Die benaming kwam pas later en kan afgeleid zijn van het Griekse begrip *Catharoi*, dat *zuiveren* betekent, of het katholieke woord *kettens*, dat slaat op afvalligen van het zogenaamd ware geloof van de Katholieke Kerk. De katharen zelf noemden zich *ware christenen*. In feite waren zij gnostici of oerchristenen die de leer van Jezus Christus, of Yeshua, letterlijk namen en ernaar leefden. Zij kenden een structuur van een kerkelijk instituut: bisschoppen, diakens en priesters. Opmerkelijk is dat hun priesterklasse zowel mannen als vrouwen kende en nog opmerkelijker is de zuiverheid waarmee zij leefden. Deze heilige mensen volgden de leer van Yeshua tot op de letter en aten geen dierlijke producten, behalve vis (dat at Yeshua tenslotte ook). Zij dronken geen alcohol en mochten geen materiële goederen bezitten. Zij moesten werken voor hun geld als ambachtslieden (kleermaker, wever, mandenmaker) en mochten geen aalmoezen of tienden vragen aan gelovigen, zoals hun katholieke tegenhangers deden. Zij leefden volgens de wetten van het *Endura*; een zuivere staat van zijn die maakte dat zij loskwamen van het aardse. Zij keurden geweld af en spraken te allen tijde de waarheid. Ze maakten geen beloften en sloten geen eden af, omdat deze ze aan het aardse bewustzijn zouden hechten. Compassie, naastenliefde en genade waren belangrijke waarden voor deze heilige mensen. Door hun zuivere en onthechte levensstijl werden zij *Purs* of *Parfaits* genoemd. *Bonshommes* en *Bonsdames*; zuiveren. Zij trokken door de streek en genazen mensen, predikten hun boodschap van liefde en hielpen waar ze konden. Als zuivere kanalen van de Heilige Geest die volgens hen rechtstreeks afstamde van Yeshua en Maria

'Als zuivere kanalen van de Heilige Geest konden ze energie doorgeven'

Magdalena, konden ze die energie doorgeven aan anderen middels het *consolamentum*, de beroemde handoplegging. Wie na een handoplegging door parfaits zuiver leefde volgens het Endura, hoefde niet langer op aarde te reïncarneren, maar kon door naar het *Pleroma* (het licht dat ook wel 'de zevende hemel' werd genoemd).

Namaakschepping

Wat nog treffender is, is de kathaarse kijk op de schepping. De katharen geloofden dat onze wereld door de gevallen engel of de Satan geschapen is. Zij geloofden dat het leven op aarde een namaakschepping (*Kleroma*) is, net zoals we tegenwoordig aan de schepping refereren als de *Matrix*. Een hologram waarin zielen vanuit de zevende hemel gevangen waren gezet in fysieke lichamen en het



wiel van reïncarnatie. De werkelijke Schepper, de Vader die Yeshua uitdroeg, bevindt zich volgens het kathaarse geloof niet hier, maar in een andere dimensie, voorbij de zevende hemel van het Pleroma. Deze kijk op de schepping is een gnostische visie. De gnostiek bestond al ver voor de geboorte van Yeshua en wordt gezien als het oergeloof van Europa, dat haar wortels kent in Oud-Egypte en het Midden-Oosten tot diep in India. Voor de Katholieke Kerk waren deze gnostici ketters die het ware katholieke geloof bedreigden. De kettervervolgning vond al plaats in de tijd van de Romeinen, toen de oerchristenen voor de leeuwen geworpen werden in de Romeinse arena's. Het Romeinse Rijk werd in de vierde eeuw na Christus omgezet in de Rooms-Katholieke Kerk. De Kerk had dezelfde hoofdstad (Rome), dezelfde taal (Latijn) en dezelfde structuur als het rijk van de Romeinen. De keizer werd de paus. De Rooms-Katholieke Kerk zette het kettervervolgwerk van de Romeinen voort.

Kruistochten & Inquisitie

Pas in het jaar 1167 komen de katharen geschiedkundig gezien in beeld. Hun invloed reikte tot in Italië, Spanje en Vlaanderen. De toenmalige paus Innocentius III moest er niets van hebben dat deze ketters zoveel invloed hadden in het toenmalige Occitanië. Het kathaarse geloof was doorgedrongen in alle lagen van de samenleving van het graafschap Toulouse, wat in die tijd even groot was als het toenmalige Frankrijk. Zelfs de Occitaanse adel was 'besmet' met het kathaarse gedachtengoed en geloofde dus dat de Schepper van de aarde en de mens de Satan was. Dezelfde Schepper die door de Katholieke Kerk als God aanbeden werd. De paus gruwelde ervan. Om te bewijzen dat de katharen eraan zaten en de Rooms-Katholieke Kerk wel degelijk de enige ware kerk van barmhartigheid en naastenliefde was, stuurde de paus een kruisleger van 50.000 edelen, huurlingen en bandieten vanuit alle katholieke landen in Europa naar Occitanië om de ketters uit te roeien. Die kruistocht werd opgevolgd door een tweede kruistocht. Twintig jaar lang werd dood en verderf gezaaid in Occitanië en daarop volgde nog zo'n tachtig jaar de gruwelijkheden van de pauselijke Inquisitie. Tot het laatste ketterse dorp Montailou werd aangepakt en de laatste kathaar in 1321 op de brandstapel stierf. De paus en zijn trawanten toonden

'De katharen geloofden dat onze wereld door Satan geschapen is'



‘Wat de katharen actueel maakt, is de profetie die zij destijds hebben gedaan’

daarmee in mijn optiek het gelijk van de katharen aan. Zij bewezen door al het gepleegde geweld dat zij het juist waren die de gevallen engel dienden in plaats van de God van de liefde van de katharen. Opvallend is dat de katharen niet pas in de twaalfde eeuw op het toneel verschenen. Onderzoek wijst uit dat zij al bestonden vlak na de kruisiging van Yeshua. Waarschijnlijk omdat diens vrouw Maria Magdalena naar het gebied trok om daar met haar kinderen te leven en de leer van Yeshua voort te zetten. Nog opvallender is de manier waarop de parfaits, zowel de mannen als de vrouwen, op de brandstapel stonden. Zij gaven geen krimp, maar chanten hun hymnes en gingen de dood door levende verbranding kalm en waardig tegemoet. Zij geloofden dat het vuur ze losmaakte van de aarde en dat ze in de dood terug zouden keren naar het Pleroma van de Vader.

De laatste Kathaar

Wat de katharen heel actueel maakt, is de profetie die zij in hun laatste fase wereldkundig maakten: ‘Over zevenhonderd jaar zal de laurier weer groeien op de plek waar de martelaren gestorven zijn.’ De laurier was hun heilige plant. Deze profetie is in 1244 en in 1321 gehoord en vastgelegd. Zevenhonderd jaar na 1321 is natuurlijk het jaar 2021, de tijd waarin we nu leven. Het favoriete



Robert Bridgeman is auteur, transformatiecoach, documentairemaker en mede-oprichter van spiritueel opleidingscentrum *Bridgeman Academy*. WWW.ROBERTBRIDGEMAN.COM

bijbelevangelië van de katharen (het waren tenslotte christenen) is de Openbaring van Johannes, de befaamde *Apocalyps*. Elke parfait droeg deze in een speciale zak in hun witte gewaad met zwart overkleed. Zou de Openbaring van Johannes in onze tijd uitkomen? Wat is de diepere boodschap die de katharen ons geven? Na vijf jaar onderzoek en schrijven, is de roman *De laatste Kathaar* een feit. Het boek komt uit op 4 februari en bevat de diepere boodschap van de katharen, verpakt in een spannend verhaal. Speciaal voor ParaVisie Magazine mag ik vijf exemplaren weggeven aan de lezers. In het boek lees je alles over de spirituele beoefening van de katharen, hun geschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot de veertiende eeuw en hun nalatenschap aan ons, de eerste Aquariusgeneratie. •

MAIL & WIN!

Wij jij kans maken op een gratis exemplaar van *De laatste Kathaar*, het nieuwe boek van Robert Bridgeman? Stuur een gemotiveerde mail naar PARAVISIE@EDICOLA.NL en vergeet daarbij niet je adresgegevens te vermelden. Meer over het boek op WWW.BRIDGEMAN.NL/PRODUCT/DE-LAATSTE-KATHAAR.

