



Robert Bridgeman is vader van drie zoons, echtgenoot, auteur, transformatie-coach, documentairemaker en medeoprichter van spiritueel opleidingsinstituut Bridgeman Academy. Hij woont met zijn gezin aan de Spaanse kust. Kijk voor meer informatie op robertbridgeman.com

Innerlijke krachtplaatsen

Een van de meest fascinerende aspecten van het massale ontwaken van mensen in deze tijd is dat het aardebewustzijn terugkeert. Steeds meer mensen vinden hun verbinding met onze mooie planeet terug. Onlangs mocht ik spreken op een evenement rondom de documentaire KIVA, The Call of the Wisdom Keepers van Marijke Kodden (zie ook het interview met Marijke Kodden en Cheryl Angel op pagina 16, red.) Voor mij sprak Lakota elder Cheryl Angel en de spreker voor haar was de wijze Groenlandse sjamaan Angaangaq. Zoals meestal als je ergens spreekt, verzamelen de sprekers zich al een paar uur van tevoren, wat altijd weer een mooie kans is om bijzondere mensen te ontmoeten.

Natuurlijk verbonden

Wat me altijd weer ontroert als ik direct contact heb met Elders, Wisdom Keepers en sjamanen van oorspronkelijke volken, is hun rechtstreekse verbinding met Moeder Aarde. Ze zijn zo natuurlijk verbonden dat het voor hen een moeiteloze hart-logica is dat je de Aarde meeneemt in alles wat je doet. De opkomst was ook fenomenaal. Meer dan vierhonderdvijftig mensen hadden de moeite genomen naar Nieuwegein af te reizen. En je ziet het meer. Documentaires over oorspronkelijke volken zoals KIVA, Down to Earth en mijn eigen More than a Pipeline, worden volop gedownload. Er is een grote interesse in de oorspronkelijke bewoners van onze planeet. Waarom zou dat zo zijn?

Ik ga ervan uit dat er rondom de Aarde drie Matrixen zijn. De oorspronkelijke Aboriginal Matrix, de artificiële Romeinse Matrix en de kosmische Gouden Matrix. Ooit begon het met de oorspronkelijke Matrix. De natuurvolkeren van deze planeet hadden en hebben een diepe verbinding met Moeder Aarde. Ze ervaren dat alles een ziel heeft, planten, dieren, stenen en mensen. Ze leven met de seizoenen en equinoxen en staan dicht bij de natuur. Ze vertellen allemaal in hun mythes en ontstaanslegendes dat ze afkomstig zijn van de *Star People*. Buitenaardse beschavingen die naar de Aarde kwamen en de mens daarnaartoe brachten. Deze oorspronkelijke Matrix werd door de Romeinen, en later de rooms-katholieke kolonisten, zwaar beschadigd. Julius Caesar vernietigde meer dan tweeduizend jaar geleden de oorspronkelijke stammen van Europa: de Menapiërs, de Nerviiërs, de Condruzen en de Cesenen (om er een paar te noemen) werden gekoloniseerd door het Romeinse rijk. Op hun heilige plaatsen werden Romeinse tempels gebouwd en hun cultuur werd vernield. Nadat in 450 na Christus het Romeinse rijk overging in de Rooms-Katholieke kerk (de hoofdstad bleef Rome, de taal bleef Latijn en de keizer werd de paus) kwam de grote volksverhuizing waardoor de chaos compleet was. Duizend jaar later trokken de Roomse kolonisten de wereld over en vernietigden de beschavingen van de

Noord- en Zuid-Amerikaanse volkeren, de Afrikaanse en Aziatische stammen en de Aboriginals in Australië. Op hun heilige plaatsen werden kerken en kathedralen gebouwd en hun culturen werden vernield. De Romeinse Matrix werd dominant over de hele planeet.

De opkomst van oude krachtplaatsen

In de tijd waarin we nu leven is rond het jaar 2012 de Gouden Aardematrix geactiveerd. Een kosmische Matrix die de trilling van Moeder Aarde en de mensheid verhoogt en die ons weer in staat stelt te verbinden met de Star People of buitenaardse beschavingen. Niet vreemd dat tegenwoordig zelfs op CNN en NSBC items worden uitgezonden die gaan over ufomeldingen. We betreden het Aquariustijdperk, dat van veel hogere trilling is dan het Vissentijdperk dat achter ons ligt. Mensen die nu massaal ontwaken in de Gouden Matrix voelen een diepe verbondenheid met de oorspronkelijke volken uit de Aboriginal Matrix. Deze Matrixen hebben talloze overeenkomsten. Als je het zo bekijkt is het dus ook niet vreemd dat er zoveel interesse is, in bijvoorbeeld Nederland en België, voor de Wisdom Keepers. Wat gebeurt er ondertussen met de Romeinse Matrix? Die verliest kracht. Het kapitalistische controlesysteem dat uit deze Matrix is voortgekomen is, langzaam maar zeker aan het omvallen.

Boeiend fenomeen is ook de leegloop van de katholieke kerk in de nadagen van het kolonialisme. Kerken worden verkocht en gebruikt als feestlocaties. We dansen op de Romeinse Matrix en vieren misschien wel onbewust haar ondergang. Echter, onder die kerken liggen nog altijd de oorspronkelijke krachtplaatsen van de Aarde. En deze worden steeds sterker, naarmate de trilling op onze planeet verhoogt. We zien ook wereldwijd de opkomst van oude krachtplaatsen zoals de negenentwintigduizend jaar oude piramiden van Bosnië, het elfduizend jaar oude tempelcomplex Göbekli Tepe in Turkije en de duizenden jaren oude tempels die op de oceaانبodem gevonden worden.

Zelfs op Antarctica komen piramiden en andere structuren onder het ijs vandaan door het smelten daarvan. Het energiesysteem van Moeder Aarde wordt steeds krachtiger en dat zal de komende jaren exponentieel toenemen. We zullen de komende tijd steeds meer oeroude krachtplaatsen ontdekken en de geheimen van de oorspronkelijke mens ontvouwen zich in rap tempo.

Dichter bij onszelf

Ook in onszelf verandert er veel. Onze energielichamen worden geactiveerd. Onze chakra's verhogen hun activiteit en we worden steeds wakkerder. Net als de krachtplaatsen van de Aarde, komen ook onze innerlijke krachtplaatsen naar het oppervlak. We zien het bij de kinderen die in deze tijd geboren worden. Hun lichtlichaam is volledig geactiveerd. Het onderwijssysteem weet niet wat het ermee aan moet en probeert ze er met strenge regels en Ritalin onder te houden. We maken massaal weer verbinding met de krachtigste krachtplaats in onszelf. Ons IK BEN, ook wel de Goddelijke Vonk of de Boeddha Natuur genoemd. Daar waar we verbonden zijn met de Bron van alles. We ontdekken weer dat we krachtige creatoren zijn van onze eigen realiteit en we helen ons trauma dat de Romeinse Matrix tweeduizend jaar lang heeft voortgebracht.

Met elke sprong die we maken in onze ontwikkeling komen we dichter bij onszelf. En daarmee dichter bij Moeder Aarde. De oorspronkelijke bewoners van onze planeet als Cheryl en Angaangaq zijn die verbinding echter nooit kwijt geweest. Het is misschien wel daarom dat we ons in zulke grote getalen aangetrokken voelen tot deze bijzondere mensen. Zij wijzen ons de weg, terug naar de toekomst. Zij kunnen ons weer helpen te ervaren wie we in essentie zijn en waar we vandaan komen. Want dat is waar we naar onderweg zijn. Terug naar onszelf. Terug naar de Star People.

Robert