

C O L U M N

ROBERT BRIDGEMAN





Robert Bridgeman is auteur, transformatiecoach, documentairemaker en medeoprichter van spiritueel opleidingscentrum Bridgeman Academy. www.robertbridgeman.com

Deze drones worden niet alleen gezien door enthousiaste UFO-spotters in weilanden, maar ook door hoogopgeleide piloten en radartechnici. Sterker nog, er zijn waarnemingen boven streng beveiligde nucleaire installaties in de VS, Europa en Rusland. Daar lijken deze objecten iets te *deactiveren*. Dit roept vragen op die we niet langer weg kunnen wuiven. Wat gebeurt hier? En wat betekent dit voor ons als mensheid? In de Verenigde Staten hebben de grote nieuwszenders het onderwerp inmiddels omarmd. CNN, Fox News en andere media rapporteren regelmatig over de UAP-fenomenen. Zelfs sceptici beginnen te erkennen dat er iets aan de hand is. Tegelijkertijd klinken er hoopvolle stemmen. Darryl Anka, bekend als channelaar van de ‘buitenaardse’ entiteit Bashar, stelt dat 2025 het jaar van *First Contact* zal zijn. Bashar, een zelfverklaarde ‘First Contact Specialist’, bereidt ons volgens Anka voor op een eerste formele kennismaking met buitenaardse intelligentie.

Wat betekent dat, First Contact? Is het de glorieuze landing van een ruimteschip in volle publiciteit? Een ontmoeting die alles verandert wat we dachten te weten over onze plaats in het universum? Of is het subtieler? Een proces van geleidelijke onthulling, waarin wij als mensheid ons bewustzijn verhogen om klaar te zijn voor een multidimensionale relatie met andere wezens? Er is echter ook een andere kant aan dit verhaal, een schaduw-

DRONES AAN DE HORIZON

De lucht boven ons gonst van activiteit. Letterlijk. De afgelopen jaren zijn steeds meer meldingen opgedoken van mysterieuze drones en objecten die zich razendsnel bewegen door ons luchtruim, vaak zonder geluid en met een technologie die de wetten van onze natuurkunde tart. Het Pentagon heeft toegegeven dat deze verschijnselen – Unidentified Aerial Phenomena (UAP) – niet van menselijke origine lijken te zijn. En dat is niet zomaar nieuws.

‘MISSCHIEN IS 2025 NIET ALLEEN HET JAAR VAN FIRST CONTACT MET BUITENAARDESEN, MAAR OOK MET ONSZELF’

zijde. Sommige stemmen, waaronder die van onderzoekers en complotdenkers, waarschuwen dat een ‘First Contact’ mogelijk een geënceneerde gebeurtenis zou kunnen zijn. Een nep-invasie van buitenaardsen, zorgvuldig georkestreerd door de machthebbers van deze wereld. Het zou volgens hen de perfecte volgende stap zijn na pandemieën en oorlogsdreigingen: een wereldwijd scenario dat angst zaaien als doel heeft, om ons opnieuw onder controle te brengen. In dit scenario zouden holografische technologieën en andere geavanceerde technieken worden ingezet om het publiek te misleiden. Het doel? Ons dwingen om te vertrouwen op een centrale autoriteit die ons ‘beschermt’ tegen een fictieve buitenaardse dreiging. Een briljante strategie om chaos te organiseren en vrijheid verder in te perken.

Of we nu aan de vooravond staan van een echte buitenaardse ontmoeting of een zorgvuldig geregisseerde nep-invasie, één ding is zeker: het draait allemaal om ons bewustzijn. Als mensheid bevinden we ons in een transitieperiode. Oude systemen gebaseerd op macht en controle wankelen, terwijl nieuwe paradigma’s van samenwerking en verbinding opkomen.

De manier waarop we reageren op deze fenomenen, of ze nu echt of nep zijn, zal bepalen hoe we de toekomst vormgeven. Laten we eerlijk zijn: angst is een mach-

tig wapen. Het heeft ons al millennia in de greep gehouden. Maar we kunnen ook kiezen voor een andere benadering. Wat als we deze gebeurtenissen zien als een uitnodiging om naar binnen te kijken? Om ons eigen bewustzijn te verhogen en ons te verbinden met de diepere lagen van ons bestaan? Echte of nep-invasie, drones van onbekende oorsprong of een spectaculair First Contact in 2025: laat angst niet je raadgever zijn. De toekomst vraagt om moed, niet om paniek. Het is aan ons om te onderscheiden wat echt is en wat niet. Dat doen we niet door alles wat we horen of zien klakkeloos te geloven, maar door kritisch te blijven, ons hart open te houden en ons af te stemmen op onze innerlijke waarheid. Als er buitenaardse wezens zijn — en ik geloof dat die er zijn — dan zijn ze niet gekomen om ons te vernietigen. Hun aanwezigheid, hoe subtiel ook, is eerder een uitnodiging om onze blik te verruimen, onze plaats in het grotere geheel te erkennen en een nieuwe fase van bestaan te omarmen.

Dus: laten we ons voorbereiden, maar niet op basis van angst of wantrouwen. Laten we ons voorbereiden in een sfeer van nieuwsgierigheid, openheid en met een diep besef dat we meer zijn dan we denken. Misschien is 2025 niet alleen het jaar van First Contact met buitenaardsen, maar ook met onszelf.