

C O L U M N

ROBERT BRIDGEMAN



Illustratie: Conny van Hees (uit het boek 'Het geheim van de Magische staf' door Ché en Robert Bridgeman)



Robert Bridgeman is auteur, transformatiecoach, documentairemaker en medeoprichter van spiritueel opleidingscentrum Bridgeman Academy. www.robertbridgeman.com

EEN KWESTIE VAN TIJD

In 1945 werden er bij de Egyptische plaats Nag Hammadi oer-christelijke geschriften gevonden in een kruik. Deze geschriften stamden uit een periode van honderd voor tot tweehonderd na Christus. Ze bleken voor een groot deel evangeliën te zijn die de Bijbel nooit gehaald hebben of er door katholieke censuur later uitgehaald zijn. Het zijn gnostische geschriften die de woorden van Jezus beschreven toen ze nog kakelvers waren.

‘DEMONISCHE KRACHTEN ZIJN SINDS 2012 NIET LANGER OPPERMACHTIG’

In de geschriften worden er geen doekjes om gewonden: de mensheid is gecreëerd door een duivels wezen genaamd de Yaladaboath. Dit wezen wordt ook wel de hoofdarchont genoemd. Hij houdt de mens gevangen in een illusie die het Kleroma, of de namaakschepping, genoemd wordt. De hoofdarchont regeert samen met zijn helpers, de archonten, over de mensheid. Archonten zijn wezens die hun verbinding met de Bron kwijt zijn en zich daardoor niet laven aan liefde, zoals alle andere levende wezens, maar parasiteren op lijden, angst en pijn. We zullen deze wezens verder demonen noemen. Waar hebben we deze informatie eerder gehoord? Bijna vijfhonderd jaar voor Christus vertelde de Boeddha ons een vergelijkbaar verhaal. Boeddha beschrijft hoe de mens gevangen zit in een illusie, Maya genoemd. Die illusie wordt beheerd door een duivels wezen, genaamd Mara. Samen met zijn demonische handlangers voedt hij zich op lijden, angst en pijn van de mensheid. Kortom, twee van de belangrijkste wijsheidstradities op aarde, de Gnosis en het Boeddhisme, vertellen ons hetzelfde verhaal. Misschien wordt het tijd dat we ernaar gaan luisteren.

Wanneer je tegenwoordig beweert dat deze wereld door demonische wezens wordt beïnvloed, word je al snel in het wappiehoekje gedreven. Maar als je eens goed naar de gebeurtenissen op aarde kijkt, dan lijkt het er toch wel op dat er

iets aan de hand is op dat gebied. Het lijkt haast wel dat er altijd gezorgd wordt dat er op verschillende plaatsen op aarde mensen lijden. Ik herinner me goed het moment waarop in 1989 de Koude Oorlog leek te zijn afgelopen. Even dachten we dat de mensheid bevrijd was van oorlog en onderdrukking! Maar al gauw waren daar de terroristen met hun aanslagen. Niet lang daarna wist Amerika Afghanistan en Irak binnen te trekken en daar oneindig lijden te creëren. Het lukte Rusland in Syrië en Oekraïne voor voldoende demonenvoer te zorgen en na zeventig jaar onderdrukking van de Palestijnen kon zionistisch Israël onlangs eindelijk de Gazastrook binnenvallen en er 40.000 mensen (waarvan 20.000 kinderen) vermoorden.* Een feestmaal voor de demonen!

‘Oorlog is zo oud als de mensheid’ is natuurlijk de verklaring die men geeft voor deze ontwikkelingen. Maar is dat wel zo? Uit archeologische opgravingen die langer dan 10.000 jaar teruggaan, zoals het 11.500 jaar oude Göbekli Tepe in Turkije, blijkt dat er in die tijd geen verdedigingsmuren nodig waren. Er zijn geen sporen van massagraven gevonden en ook geen resten van wapens. Het is dus maar de vraag of oorlog zo oud is als de mensheid. Aannemelijker is dat er krachten zijn die belang hebben bij het lijden dat voortkomt uit al die oorlogen. Krachten die mensen aanzetten

tot de meest vreselijke acties. Krachten die invloed hebben op de gedachten, emoties en overtuigingen van mensen en daarmee op hun handelen. Krachten die directe invloed hebben op leiders als Biden, Poetin, Netanyahu en consorten.

Er is ook goed nieuws: gelukkig zijn deze demonische krachten sinds het jaar 2012 niet langer oppermachtig en verliezen ze het langzaam van het opkomende licht. Ze voeren als het ware een achterhoedegevecht en proberen nog zoveel mogelijk destructie aan te richten gedurende hun exit. De Nag Hammadi geschriften vertellen ons over het gouden licht van het Pleroma. De Boeddha noemt het Nirvana. Zelfs de Openbaringen in de Bijbel vertellen ons over de Nieuwe Aarde die aanstaande is. Dat licht verdrijft de demonen en herstelt de harmonie en vrede op aarde. Het is een kwestie van tijd.

**DISCLAIMER: ik ben een vriend van het Joodse volk en een vriend van het Palestijnse volk. Tevens ben ik een vriend van gerechtigheid. Voor de mensen die dit lezen en Hamas de schuld geven van de zionistische inval: in het jaar vóór 7 oktober werden er 300 Palestijnen vermoord. Op 7 oktober had Israël al 5.000 Palestijnse gijzelaars. Natuurlijk is wat er op 7 oktober gebeurd is niet goed te praten. Maar het is wel een reactie op de decennialange onderdrukking en het inpikken van Palestijnse gronden door zionistische kolonisten. Ik blijf hopen op een vreedzame oplossing voor beide volkeren.*